

Weer net niet

Na de eerste heeft Eeuwig Schaak ook de tweede wedstrijd in de Avondcompetitie met minimaal verschil verloren. Tegen het B-team van De Raadsheer uit Zundert verloor Eeuwig Schaak met 2½-1½. Kees van Hogeloon, Patrick Heijnen en Gerard Snoeijts speelden alledrie remise.



Bij alle partijen hetzelfde verhaal: gedurende een niet onaantrekkelijke partij bleven de krachtsverhoudingen gelijk en verzandde de stelling in een potremise-eindspel, waar geen eer meer aan te behalen viel. En dat was vooral jammer voor de spelers van Eeuwig Schaak, want intussen werd Jan Rijkse de oren gewassen. In een stelling met tegengestelde rokades sloeg de aanval van zijn tegenstander eerder door, Jan wist ternauwernood het vege lijf te redden, maar wel ten koste van 2 pionnen en dat deed hem aan het eind de das om, vooral omdat zijn koning ook op het eind behoorlijk op de tocht stond. Eeuwig Schaak staat door de 2 nipte nederlagen nu met 0 punten op de laatste plaats, maar gezien het spel op de borden zal daar vast nog verandering in komen. De volgende wedstrijd is op vrijdag 6 december uit tegen Staunton (Etten-Leur).

Jan Rijkse is naar eigen zeggen niet in vorm. Wees overigens niet verbaasd als Jan vandaag of morgen ineens weer op schitterende wijze wint. Zo slecht heeft Jan Rijkse het trouwens ook weer niet gedaan. Tegen Schaakhoeve stond hij op winst, maar na een uitstekend gespeelde partij kreeg hij aan het eind een black-out en verspeelde het punt. En zijn tegenstander van afgelopen week (Pascal Roos) is momenteel in bloedvorm en speelt de pannen van het dak. Het kan altijd erger. Kijk maar eens daar deze partij tussen Wiede en Goetz, gespeeld in Strasbourg in 1880:

1.e2-e4,e7-e5 2.f2-f4,e5xf4 3.b2-b3?



Een ongebruikelijke zet in het Koningsgambiet, die er op het eerste gezicht niet eens zo onlogisch uit ziet. Toch is het geen goed idee. Helemaal geen goed idee...

3...,Dd8-h4+! 4.g2-g3,f4xg3 5.h2-h3,g3-g2+ 6.Ke1-e2,Dh4xe4+ 7.Ke2-f2,...



7...,g2xh1P mat.

Wel een heel mooie manier om iemand mat te zetten. Maar zo verliezen: dat is wel echt afschuwelijk. En het ergste van alles is dat ze dat dan zo'n 140 jaar later nog laten zien!



Alphonse Goetz